

Macksta lantlig idyll på gränsen till staden

- Här är det lugnt och skönt, och cykelavstånd till stan.

- Det är oroligt här, bilarna kör alldeles för fort på den dåliga vägen.

Två olika röster om Macksta, området precis utanför Köping på gränsen mellan landet och staden.

Åker man gamla Västeråsvägen ut ur Köping så kommer man ganska omgående till Macksta, området som ligger där staden upphör och de lantliga fälten breder ut sig. En gång i tiden var området en rent lantlig idyll, men allteftersom Köpings stadsbebyggelse ätit upp mer och mer av åkrarna så har Macksta i motsvarande hastighet närmat sig stan.

Macksta idag, är ett trivsamt område nära stadens alla lockelser, men med mycket av landsbygdens mysighet kvar. Drygt trettio bebodda hus finns, innehållande männskor som bott där mycket länge, men också nyinflyttade som lockats av det fridsamma området.

Till den förra kategorin hör den välbekante lokale centerpolitikern Thore Löfdahl, som tillsammans med sin hustru Astrid bott här sedan 1969. Astrid Löfdahl är uppvuxen i Macksta då hennes föräldrar flyttade hit 1922.

- Visst är det bra att bo här på landet, men ändå på cykelavstånd från stan, säger Thore Löfdahl. Han är dock inte riktigt nöjd med kommunens sätt att sköta området.

- Den köpte upp tomter här ute, och sedan underhåller den inte dem. Det växer upp en massa ogräs istället, säger han.

Soptipplukt

Närheten till soptippen är också något som de boende inte uppskattar. När vinden ligger på åt ”rätt” håll blir den oangenäma doften en plåga för Mackstaborna, och likadant är det när det brinner på tippen.

Ute på vägen kommer Ebba Sundkvist cyklande. Hon kom hit med sin make för fyra år sedan, men funderar på att flytta tillbaka till stan.

- Vi trodde ju att det skulle vara fridfullt här ute, men det är alldes för mycket buskörling på den redan förut dåliga vägen. Flera gånger har bilar plöjt in på vår tomt, säger hon.

Vägen är numera 30-skyltad, men det verkar tydligt inte hjälpa. Den är dessutom mycket smal och krokig, så om man inte tar det lugnt är det säkert lätt att köra åt skogen. Absolut inte att rekommendera som rallyväg med andra ord.

Den för idrottsintresserade Köpingsbor välbekante bandyprofilen Thomas ”Jotte” Nilsson är just nu fullt sysselsatt med att bygga sig ett hus i utkanten av området. Thomas kan bara fylla på omdömet ”fridsamt, lugnt, trevligt”.

- Visst är det en liten idyll här ute, instämmer han.

Snickare som han är gör han det mest själv. Han är för tillfället pappaledig och sedan kommer semestern. Någon resa blir det dock inte för familjen. >>



Thore och Astrid Löfdahl har fullt upp med trädgårdsbestyrer



Så fort huset är färdigt kommer Thomas "Jotte" Nilsson och hans familj att bli Mackstabor



Vägen in i en idyll. Men hur länge får Macksta behålla sin lantliga atmosfär?

- Nej, säger Thomas och skrattar, det blir till att göra så mycket som möjligt här ute under semestern.

Till viss del råder alltså blandade känslor om Mackstas förtjänster, men visst är det ett fint område som ligger där ute, ett par rejala stenkast från Köpings centrum. Den gammaldags, men upprustade, bebyggelsen ger Macksta en atmosfär av forna tiders byar. Dessvärre skall det snart byggas radhus i en av utkanterna, och man undrar hur längde det dröjer innan stadsbebyggelsen äter upp området. Förhopningsvis inte än på länge!

KRISTIAN BIRCANIN

(text)

ULF JOHANSSON

(foto)

Det här är en avskrift av den ursprungliga texten. Detta p.g.a. dålig kvalitet på det sparade "klippet". Bilderna OK.